

Jaarbericht 2014/2015

Met mij gaat het prima. In alle opzichten. Bijna beangstigend..... Maar waarom zou dat eigenlijk beangstigend zijn? Onzin. Calvinisme.

Het belangrijkste aspect van na onze bijeenkomst in 2014 is dat de echte nieuwe liefde die ik gevonden heb - Marijke - ook echt een nieuwe liefde blijkt te zijn. Een heerlijk mens in alle opzichten. Ik kan het bijna niet geloven zo fijn is het gevoel van verliefdheid en weer houden van. We ondernemen veel; sporten, theater, musea, film, tripjes overal en nergens (Warschau, Parijs, Venetië, Rome maar evengoed de Veluwe, Maastricht, Hoge Venen, Amsterdam, Gent enzovoort), lekker fietsen, sauna en bubbelbad, kletsen, lachen... Liefhebben.

Recent hoogtepunt: drie weken fietsen op Cuba. Ik heb veel, ongelooflijk veel zelfs, om me over te verheugen.

Tegelijkertijd ben ik hard aan het werk. Boeken en A&F-website bijhouden, toezichthouderswerk bij de huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland, voorzitter van het College van Beroep voor ActiZ. Maar evengoed thuis knutselen, mailen met de hele wereld, foto-hobby, huis en tuin, studie Spaanse taal. Heerlijk allemaal; ik voel me enorm bevoorrecht vanwege alles, gezondheid, energieniveau, welvaart, vrienden en vriendinnen.

Via vriendschappelijke contacten en de *website* leid ik af dat Wilgaerden - nu anderhalf jaar na mijn vertrek - een flinke transitie doormaakt. En niet alleen vanwege de grote veranderingen in de ouderenzorg. Prima natuurlijk. Hier en daar verrassende uitkomsten, maar dat is logisch.

Ik mis Wilgaerden (werkplek, ontplooiingsmogelijkheid, contacten) nauwelijks; er is veel voor in de plaats gekomen. Wel vind ik mijn nieuwe leefsituatie nog steeds enorm wennen. Ik heb nog geen nieuw ritme gevonden en ik weet geeneens of dat wel moet gebeuren. We zien het wel.

Ik heb Wilgaerden betrekkelijk gemakkelijk geheel los kunnen laten. Dat verwondert me eigenlijk wel.... Maar het voelt prima.

Ik heb - dat weten jullie al - in april 2014 een superdeluxe Volkswagen California Camper gekocht! Multifunctioneel: gebruik als auto, als vrachtwagen, voor fietsen- en kajakvervoer, om in te overnachten als er ergens laat een feest met alcohol gevierd werd, als vakantie- en reismobiel... Te gek gewoon.

De Volvo is na bijna 400.000km met veel liefde omarmd door de monteur die hem in zo'n goede conditie gehouden heeft. Hartstikke goed.

Leuk is, dat Marijke even enthousiast gebruiker is van dit multifunctionele wonder als ikzelf.

Twee kajaktochten gemaakt afgelopen jaar zomer. Met Marijke de Elfstedenroute in 6 dagen. Met beste vriend Mathieu eerst de Lippe afgevaren (startpunt Paderborn - eindpunt Wesel) en vervolgens de Rijn afgevaren tot het Pannerdens Kanaal en toen ook nog de hele Linge tot en met Gorinchem. Prachtig avontuur. Deze zomer opnieuw.

Met Marijke misschien weer naar Friesland. Met Mathieu ga ik de Lahn afvaren vanaf Giessen naar Koblenz, dan de Rijn tot Nijmegen en vervolgens via het Maas-Rijn-kanaal de Maas stroomopwaarts tot in Wessem, woonplaats van Mathieu en zijn Wilma.

Vorig jaar in het najaar heb ik mijn eerste versie van Proyecto Español gehad. In Alicante. Superintensief. Geheel ondergedompeld in de Spaanse taal en cultuur. Mij op het lijf geschreven. Zo goed dat ik dit jaar weer drie weken gedaan heb. In Granada dit keer. Rond Pasen, Semana Santa, heel speciaal sausje eroverheen dus. En enorme progressie gemaakt in deze behoorlijk complexe taal. Ga er zeker verder mee.

Mijn huis blijft een vaste waarde. Het omarmt me warm als ik terugkeer van welke onderneming dan ook. Het laat me liefdevol los als het weer zover is....

Kortom.... wat zou een mens zich nog meer kunnen wensen? Ik ben heel gelukkig.

En ik verheug me op het samenzijn met jullie! Spijtig dat Vera niet van de partij kan zijn...

Hartelijke groet, Ludo

Alkmaar, mei 2015.