

Leiden, 10 juli 2023.

Intervisionisten '88!
Vrienden ook!

Onze discipline om elk jaar een Jaarbericht naar elkaar te sturen levert inmiddels een mooie reeks op. Twintig jaar overzicht van onze wederwaardigheden. Of we vóór 2003 elkaar ook met die methodiek informeerden, weet ik niet meer. Ik kan er in mijn computer niets over terugvinden. Zo tegen de tijd dat we onze jaarlijkse Intervisiesessie houden, herlees ik minimaal de verslaglegging van het jaar ervoor. Wat me in mijn maar ook in jullie verslagen opvalt, is dat we ongelofelijk veel ondernamen en ondernemen. Erop uit! Zien! Beleven! En dat alles krijgt reliëf omdat we elkaar intens goed kennen, in velerlei – zo niet alle – opzichten. Waardevol, dierbaar. Ik ben nog steeds content met mijn *tourmure*: niet 'het is tijd voor iets anders' maar 'trouw blijven aan Intervisie '88'. Dank.

Voordat ik een overzicht geef van ' bezig baasje Ludo' in het achterliggende jaar, wil ik mijn 'ge-moed' beschrijven.

Ik ben – door de bank genomen – intens gelukkig. We leven in Nederland in een paradijs, ik heb een heerlijke relatie waarin mijn behoeften aan interactie zowel intellectueel als lijfelijk bevredigd worden, mijn gezondheid laat een grote activiteit toe, het gaat goed met mijn kinderen en kleinkinderen, we doen volop mee in *πάντα ῥεῖ*.

Soms kan ik het bijna niet geloven, hoe goed, zelfs goudgerand, wij het hebben. En het is heerlijk, een voorrecht, om die rijkdom te delen, met mijn kinderen en kleinkinderen, met vrienden en vriendinnen, met oude en nieuwe kennissen, met mijn Tante Annie (inmiddels 94), met 'goede doelen' als het Ethiopië Schoolproject, Save the Children of de *fundraising* van Maarten van der Weijden.

Ik ben er mij bewust van dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is. Het feit dat bijvoorbeeld Govert dit jaar niet van de partij kan zijn, houdt me 'bij de les'. Zo'n feit is tegelijkertijd verdrietig maar óók een aspect van *πάντα ῥεῖ*. Zo is het leven. Ik leef het met volle teugen, gretig, gulzig, met een grote vrolijkheid. Maar ook bedachtzaam, contemplatief. Dankbaar.

Als ik mijn agenda en de foto-albums van na onze zeer geslaagde '22-sessie in Oud-Londen op-sla, zie ik:

- Fietstocht met Marijke van Leiden naar Groningen (onderdeel van Rondje NL).
- Dagje Leiden met Helma, vriendin vanaf 2006.
- Midweek Leuven met mijn beste vriend Mathieu. Zoiets doe ik inmiddels elk jaar; dé manier om 50-plus jaar vriendschap te vieren.
- De werkelijk geniaal-mooie fietstrektocht (nee, geen *fopfietsen*...) van Leiden naar Santiago en door naar Lissabon met Marijke.
- Dagje Dutch Design Week Eindhoven, eind oktober, met Marijke.
- Dagje Leiden met Marcel&Marianne, vrienden vanaf de Sportacademie (1971).
- Dagje Delft met Marijke.
- De Byblos-tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden.
- De Krijtlandpadwandeling (95km) met Marijke in november. Aansluitend dagje Maastricht.
- De verschijning – eind november – van mijn educatief voorleesboek 'Pépé'. Met onder andere dank aan Willem... Heel blij mee.
- De diplomering (basisarts) van Simon in Groningen.
- De Hoge Venen driedaagse met vijf BergBokken in december. Sneeuw!
- De musical *Cats* in Rotterdam
- Eerste kerstdag met familiediner bij Thomas en Noortje + *kids* in Eesergroen.
- Eind december: uitvaart Ans, vroegere vriendin. Veel te jong om dood te gaan. Kreutzfeld-Jacob.
- Het volledig inlopen van 16 jaar achterstand in het maken van foto-albums ('de kroniek van mijn/ons leven'). En – als ware het een passend slotakkoord – heb ik aan de hand van de

reisdagboeken de fotobijschriften in de twee mega-albums van onze wereldreis gemaakt. We hadden het erover in Oud-Londen.

- Januari '23: dagje Amsterdam, met bezoek aan het Namenmonument, stadswandeling, *La Fabrique de Lumière* (Klimt en Hundertwasser) en 's avonds Freek de Jonge in het Nieuwe de la Mar; voortgaand weergaloos.
- DuinStrandStruin Bergen-Egmond met vier BergBokken, medio januari.
- 'Kunst op het Amstelveld' (KOHA): fenomenaal pianospel van Oekraïens wonderkind Yuliana Beziazychna (9 jaar).
- Eind januari: Elf dagen Curaçao! Terug naar plaatsen waar Marijke acht jaar geleefd heeft. Erg leuk.
- A2SnertSessie#2 voor de bewoners van onze Huishoudschool. Marijke en ik gaven een gewaardeerde presentatie van onze fietstrektocht naar Santiago en Lissabon en we trakteerden op erwtensoep.
- Dagje Leiden met Walter&Rita, Alkmaarse burenvrienden vanaf 1989.
- Cambodja-gangers (connecties Marijke) te gast in Leiden.
- Dagje Leiden met Louise&Leo, vrienden vanaf 1972.
- Eind februari: uitvaart Jan Weterings (100-jarige vader van Wilma) in Tilburg. Aansluitend met Mathieu&Wilma naar Wessem, verjaardagsfeest.
- Dagje Leiden met Bert&Ans, familie maar vooral vrienden vanaf 1975.
- Begin maart: laatste bezoeken aan Ina (oppas & plaatsvervangende oma van Thomas&Simon), 92 jaar. Afscheid.
- Viering zestigste verjaardag van mijn 'lievelings'-neef Marc in Kasterlee.
- Amsterdam: wandeling (Auswitchmonument) en musical *Les Misérables* in Carré.
- Medio maart: tuindagen Huishoudschool.
- Dagje Leiden met Marianne, mijn Alkmaarse tuinvrouw vanaf 2008.
- Eind maart: wintersport in Châtel/Linga met Marcel&Marianne en Mathieu&Wilma. Ik heb het snowboard op advies van Mathieu aan de wilgen gehangen. Maar de condities lieten slechts twee dagen skiën toe... Het einde van een tijdperk?
- Pasen: klusdagen in Eesergroen op de boerderij van Thomas&Noortje.
- Medio april: Hoge Venen 3-daagse met Frans, vriend-filosoof vanaf de Sportacademie (1972). Aansluitend: Maastricht, Tante Annie (94).
- Van 30 april t/m 20 juni: fietstrektocht (nee, weer geen *fopfietsen*...) met Marijke van Napels via Pompeï naar Leiden. Weergaloos. Avontuurlijk (in Napels toen Napoli voetbalkampioen werd, noodweer in Noord-Italië, de Alpen over) en vooral: heerlijk!
- 28 juni 2023: geboorte Eli Grégoire, zoon van Simon&Rosa! Vierde kleinkind, een dotje...
- Begin juli: 6 dagen Dutch Mountain Trail (DMT) in Zuid-Limburg met Marijke. Super.

Ik heb uiteindelijk besloten om te wachten op de camperuitvoering van de ID Buzz van Volkswagen. De 75 jaar ontwikkelingservaring levert toch een beter alternatief op dan de X-bus van Electric Brands.

En ik overweeg ook om toch een sloep aan te schaffen voor tochten over de waterrijkdom in en om Leiden en de rest van Nederland. Volgend jaar Intervisie-tochtje door de Leidse grachten?

Ik sluit af. Schrijven is mijn ding, lees gerust: <https://www.ludo-gregoire.nl/wp-content/uploads/2022/07/Waarom-schrijven220731-1.pdf>.

Ik verheug me op onze Intervisie '88 in 2023! Fijn dat ik jullie in Leiden mag ontvangen.

Ludo.