

Leiden, 5 juli 2024.

Intervisionisten '88!  
Vrienden ook!

Voor het tweede opvolgende jaar gaan wij elkaar in Leiden ontmoeten. Hopelijk kan Govert, zelfs als het maar een paar uur is, van de partij zijn.

Net als vorig jaar kan ik jullie melden dat ik – door de bank genomen – intens gelukkig ben. Maar anders dan in andere jaren ben ik af en toe bezorgd. Over hoe het gaat op allerlei plaatsen in de wereld en in Nederland in het bijzonder. Dat de verkiezingsuitslag een racistische non-partij aan de knoppen van de macht zou brengen, had ik nooit kunnen denken. Dat in het Midden-Oosten de pleuris zou uitbreken evenmin. En dat in Oost-Europa een revanchistisch Rusland nog steeds oorlog voert, vervult mij met afschuw. En wat kan ik ertegen doen? Ik schrijf. Maar of dat nut heeft? Desondanks leef ik het leven met volle teugen, gretig, gulzig, met een grote vrolijkheid en dankbaarheid. Maar dus ook bedachtzaam, contemplatief.

Als ik mijn agenda en de fotoalbums van ná onze zeer geslaagde '23-sessie in de Huishoudschool in Leiden opsla, zie ik:

- Vervolg fietstocht Rondje NL met Marijke, van Groningen naar Zutphen.
- Midweek Leipzig met mijn beste vriend Mathieu in augustus. Dé manier om 52 jaar vriendschap te vieren.
- De jaarlijkse Cleij-familiedag in Goirle in september.
- De jaarlijkse BergBokkenTocht – in gewijzigde samenstelling (Walter erbij) – tien dagen op de Azoren in oktober.
- De mini-reünie met mijn beste vijf maten van de Sportacademie in november.
- De wording van mijn nieuwste boek: 'Tante Annie / Zuster Reparatrice' in november en december.
- Weekje Keulen met Marijke eind december.
- Wintersport (skiën, niet meer snowboarden) met Mathieu in Sölden, eind februari. Trein, volpension. Perfect. Voor traditie vatbaar.
- *Rendez-vous* met Walter en Rita, met Bram en Jan, met Ben, met Helma, met Herm en Joke, met Marianne, met Marlies, met Margret, met Ellen, met Rogier, met Ella, Jos en Annet, met Walter, Evert, Jan en Bram, met Will en Vic, met Irène en Mieke. Haarlem, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Maastricht, Wessem en Swalmen.
- De prachtige fietstrektocht (nee, geen *fopfietsen...*) van Vrčlabí (Tsjechië, Reuzengebergte) langs de Elbe naar Cuxhaven en door naar Leiden met Marijke, van 12 mei t/m 15 juni 2024, totaal 1.800 fietskilometers in 35 reisdagen waarvan 24 fietsdagen, dus gemiddeld 75km/dag.
- De hervatting/voortzetting van de traditie van de eendaagse fietstocht Leiden-Winterswijk op maandag 1 juli 2024. Met Bram, 198 kilometer.

Met (schoon)kinderen en kleinkinderen gaat het crescendo. Thomas heeft een topbaan bij de Provincie Drenthe aanvaard, Simon heeft besloten de huisartsenopleiding te gaan doen.

Ik sluit af.

Schrijven is 'mijn ding'. De schrijver Bernhard Schlink (*De Voorlezer*) zei: '*Als ik schrijf, ben ik het dichtst bij mijzelf*'. Precies dat geldt voor mij.

Ik verheug me op onze Intervisie '88 in 2024! Fijn dat ik jullie weer in Leiden mag ontvangen.

*Ludo*